



" B R I E V E N V A N P A U L U S "

onregelmatig verschijnend informatieblad
van de heemkundekring

"Paulus van Daesdonck"

1e jaargang, nr.1.

Nieuw-Ginneken, de 8e dag van de wintermaand 1975.

Geachte heemvrienden,

In onze brief van de 15e van de slachtmaand hebben we ons programma voor het komende verenigingsjaar uiteengezet. Onze heemkundekring houdt het echter niet alleen bij excursies en lezingen. Daarom gaarne Uw aandacht voor het volgende:

A. Fotowedstrijd.

Doet U mee aan de opbouw van een eigen fotoarchief voor de kring. Al is het maar één foto. Ook kinderen kunnen meedoen. Enkele "foto"prijzen wachten op de winnaars.

B. Foto-archief.

Zoals reeds opgemerkt, komen we graag in het bezit van foto's en prentbriefkaarten uit heden en verleden. Het is ons bekend, dat er nog vele oude foto's en prentbriefkaarten onder de bevolking te vinden zijn. Mocht U om begrijpelijke redenen hiervan geen afstand willen doen, dan verzoeken wij U ons in de gelegenheid te stellen hier goede fotocopieën van te maken.

C. Oudheidkamer en archief. /

Graag zouden we mettertijd komen tot het inrichten van een oudheidkamer in onze gemeente.

De fotowedstrijd is daartoe reeds een aanzet.

We willen foto's van fraaie plekjes uit onze dorpen. Graag daarom ook Uw foto of dia!

We zoeken echter nog meer:

Alles wat op de geschiedenis van onze dorpen betrekking heeft zoals:

a. voor de bibliotheek en het archief:

Bidprentjes, oude kerkboeken, oude prentbriefkaarten, historische kranten, oude boeken, oude familie- of schoolfoto's (met vermelding van namen).

b. voor de oudheidkamer:

Oude gebruiksvoorwerpen, gereedschappen, voorwerpen, platen.

Alles dat herinnert aan de oude ambachten, oude klederdrachten (mutsen, schorten, neusdoeken, "schoolspullen" enz.)

Helpt U ons een begin te maken ?

